

Ol'okan Sugu rf:s historia 2003 -2013



*"När du känner dina rötter, vet du vem du verkligen är.
Du behöver inte falla på knä inför något eller någon"*

Alex Haley

Avfattat 19.9.2013 av Aulis Ojakkka ja Seppo Ohsalo

Släktföreningens 10-åriga historia

De händelser som gav upphov till **släktföreningens grundande** i november 1998 var Aulis Oljakkas påbörjade släktforskning. I samband med sammanträffanden, förknippade med forskningen, uppmanade flera personer i släkten Aulis att grunda en släktförening. Hösten 2003 var tiden mogen för grundandet. Framför låg ett enormt projekt att sammanfatta släktforskningen till en bok.

Det grundläggande mötet hölls i Imatran Kylpylä 5.10.2003. Aulis öppnade mötet och berättade orsaken till att vi samlats här och vilka händelser som gett upphov till släktföreningens grundande. Aulis hade blivit nyfiken på sin fars, släkten Oljakkas förflutna och dess rötter.

Släktforskning hade utövats under de sex gångna vintrarna så mycket, att det fanns material till en bok. På mötet, där 21 personer var närvarande, förde Kauko Ohisalo ordet och som sekreterare fungerade Seppo Ohisalo. Förarbetet till mötet hade gjorts av Seppo Ohisalo, Aulis Oljakka och Kauko Ohisalo. De hade utarbetat bl.a. ett förslag till stadgar, vilket mötet godkände med små förändringar. Mötet fattade enhälligt beslut, att grunda släktföreningen. I motiveringen kom det fram följande saker; släkten har forskats bakåt i tiden till ca 1750-talet. Släktföreningen kan berätta i skriftlig form för kommande generationer släktens historia, varifrån vi kommit och var vi bott. Kauko Kokki föreslog Ol'okan Sugu rf som namn till släktföreningen. Namnet är av karelskt ursprung och grundar sig på släktnamnets stamform, och därmed passar bra för den grundade släktföreningen.

Föreningens syfte antecknades i stadgarnas 2:a paragraf: utöva och befrämja det karelska arvet och utreda släktens öden och historia, vårda släkttraditioner och förfädernas, samt de ”tuon ilmaisiin menneiden” (avlidna) släktmedlemmarnas minne. Upprätthålla kontakt mellan släktmedlemmar och göra dem bekanta med varandra, samt förstärka släktskap och samhörighet mellan föreningens medlemmar.

Mötet valde enhälligt till föreningens första ordförande Seppo Ohisalo. Ordinarie medlemmar till styrelsen valdes; Kauko Kokki, Jari Oljakka, Raili Oljakka, Johannes Maljanen och Tapio Ranta. Till suppleanter Teuvo Oljakka, Raimo Oljakka och Kauko Ohisalo. Enligt mötets förslag valde styrelsen Jari Oljakka till viceordförande.

Föreningens verksamhet började raskt, med ledning av ordförande Seppo Ohisalo. Det grundläggande anmälandet till föreningsregistret lämnades in 8.10.2003. Föreningens stadgar fastställs i Patent- och registerstyrelsen 15.1.2004 och infördes i föreningsregistret med ovan nämnda datum och nummer 188584.

Förvärvet av medlemmar startade redan i det grundläggande mötet. Som första medlem anslöt sig Kauko Ohisalo, varmed han blev medlem nr 1 i Ol'okan Sugu rf. Medlemsutvecklingen var rask och överträffade alla förhandsgissningar. I slutet av år 2003 hade förening redan över 100 medlemmar. Den fortsatta positiva tillväxten av medlemsantalet under hela året 2004, förtäljer att grundläggandet av föreningen var behövlig. Antalet medlemmar i föreningen vid årets slut var 176, varav 26 ordinarie medlemmar, 104 årsmedlemmar och 46 ungdomsmedlemmar.

Milstolpar under verksamhetsåren:

Uuksus släkter utställningen 5. – 6.3.2004 i Ruukinpytinki i Juankoski arrangerades av föreningen alstrad på materialet från by- och släktbok som är under utarbetning. Utställningen väckte stor uppmärksamhet i lokaltidningen och tack vare det besöktes den av över 70 personer under de 11 timmar den var öppen. De mest långväga gästerna kom ända från Helsingfors.

Släktträffen 19.6.2004, förknippad med boken ägde rum på Olli Tiainens stuga, ägd av Utvecklingsstiftelsen av karelsk kultur i Liperi Ylämylly. På tillställningen presenterades en preliminär version av den kommande boken. Dryga 60 personer njöt av solskenet på lördagseftermiddagen vid ett karelskt matbord.

Släkt- och byboken utkom ur tryckeriet 12.7.2004. Publiceringen ägde rum vid Hotell Niskakoski 24.7.2004. Boken fick ett tämligen positivt mottagande samt en ypperligt bra kritik, bl.a. i Släktforskningsföreningens tidskrift ”Sukuviesti” 1/2005. I april hamnade föreningens styrelse inför ett svårt beslut beträffande tryckningen. Till en början hade man för avsikt att beställa 300 st. Efterklokt kan man konstatera, att styrelsen fattade rätt beslut då de beställde 500 böcker. Av en upplaga på 300 st. hade boken tagit slut redan i februari 2005. För tillfället finns osålda böcker endast dryga 30 st.

Den första hembygdsresan till Uuksu företogs 27. – 29.5.2005. Man gav sig iväg med två bussar, den ena från Kemi, den andra från Åbo till Tohmajärvi, varifrån bussarna fortsatte resan tillsammans. Resenärerna gynnades av ett vackert väder med solsken och värme. Feedbacken av resan var verkligen riklig och enbart rosande. En del av resenärerna besökte ännu på söndagen Valamo kloster. 61 personer deltog i resan, varav släktföreningens medlemmar 34.

År 2006 översteg medlemsantalet 200. Medlemsantalet i föreningen 31.12. var sammanlagt 203, av vilka 37 var ordinarie medlemmar, 121 årsmedlemmar och 45 ungdomsmedlemmar.

Släktträff 11. – 13.8.2006 hölls i kurscentret Höyteri, ägd av Kotka-Kymi församlingskoncern. Vädret var gynnsamt för evenemanget. Ett vackert solsken hjälpte för en lyckad fest. Till kvällsmålet på fredagen samlades redan 20 personer. Kvällen förflöt med bastubad och bekantning. Som mest på lördagen fanns det 88 festdeltagare på plats. En del av folket begav sig iväg under lördagskvällen och vid söndags frukosten dök det upp ännu 47 personer. Redan på fredagen anlände de långväga deltagarna från södra Sverige. Av den feedback som erhöles var evenemanget lyckat och oförglömligt.

Släktmötet 12.8.2006 arrangerades i samband med släktträffen i Höyteri. 59 personer deltog. Ordförande var Pentti Ranta från Kankaanpää och sekreterare Taina Salo från Mustiala. Den i släktföreningens kallelse nämnda 11 punker långa arbetsordningen behandlades. Stadgar ändrades så att stödmedlemskap blev möjligt. Jari Oljakka avträdde styrelsejobbet på egen begäran, i hans ställe valdes som ny medlem Taina Salo. Försättningsvis valdes Seppo Ohisalo enhälligt till ordförande.

Under hösten 2007 förnyade föreningen sin bokföring, genom att övergå från manuellt till databaserat system. I samband med det nya programmet blev det lättare att följa ekonomin i realtid, även redovisningen av medlemsregistret blev klarare.

Den 2:a hembygdsresan till Uuksu företogs 6. – 8.6.2008. 39 personer deltog i resan. Det tog dryga 5 timmar att passera gränsen! Den i november bokade familjelogin i Salmi förbyttes bara några veckor före resan till hotell logi i Vitele. På lördagens soaré 7.6. uppträdde en karelsk dans- och sånggrupp på 8 personer från Nuosjärvi för resenärerna.

Den andra släkträffen i Partaharju institut i Pieksämäki 7. – 9.8.2009. I samband med träffen hölls släktmötet 8.8., där Tuomo Oljakka förde ordet, som sekreterare Aira Sumiloff. I mötet stadfästes bokslutet och ansvarsfrihet beviljades. För den följande treårsperioden valdes även styrelsemedlemmar. Som ordförande fortsatte Seppo Ohisalo och som medlemmar Seppo Peiponen och Mika Oljakka. Till suppleanter valdes Tiina Oljakka, Raimo Oljakka och Kauko Ohisalo. I styrelsens konstitueringsmöte 8.8. valdes Taina Salo till viceordförande. På fredagen kl. 17 hissade vi den karelska vimpeln i topp. På lördagsförmiddagen anlände mera släkt till Partaharju. Drygt 50 personer deltog, de avlägsnaste reste 1400 km från södra Sverige. Efter frukosten hissade vi finska flaggan och sjöng ”Siniristolippumme” till dess ära. I lägercentrets naturkyrka höll fader Timo Mäkirinta en andaktsstund och en panihida (minnesstund) för släktmedlemmar som avlidit efter den föregående släkträffen. Han välsignade de ikoner som framförts, bl.a. Marjatta Kuosmanens Guds Moder ikon, vilken Marjatta överlämnade till släktföreningen under mötet.

På eftermiddagsfesten berättade Hannu Brelo suakkunoita (berättelser) och sjöng karelska sånger ackompanjerad av Mika Tarkkonen. Kvällen fortsatte med mat, bad och dans.

Till internet tiden övergick föreningen i april 2006. I kontraktet om sidornas upprätthållande ansvarade ”Karelsk internetförening rf”. Styrelsen var ej belåten med sidornas upprätthållande. Efter en utdragen ansträngning fick vi i mars 2009 förnyade webbsidor. Sidornas uppdatering och upprätthållande övergick till släktföreningen. Under de första 8 månaderna visiterades sidorna 1558 gånger. Besökare fanns nästan från alla världsdelar, dock mest från hemlandet.

Släktvapnet blev färdigt i slutet av sommaren 2009. För planeringen och verkställandet svarade Petri Ranta. Det grafiska förverkligandet var Päivi Morris stil. Symboliken där skölden delas i fyra fält symboliserar stamfader Prokops förvaltning av hemlandet nr 4. Å andra sidan symboliserar det hur släkten spridits åt alla håll.



Fjäderpennan av silver med en gyllene spets i ett rött fält, påminner om stamfader Prokop; namnet härstammar från det grekiska namnet Prokopios (historiker på 500-talet). Fjäderpennan symboliserar även hur släktens struktur klarläggs med hjälp av släktföreningen. Den gyllene spetsen som pekar mot mitten av vapnet betecknar hur släkten har förenats till följd av släktforskningen.

Nedre hörnets vågmönster symboliserar Uuksu älv, som varit en central faktor i släktens historia.

De gyllene axen, som smyckar hjälmen, markerar näringsgrenen, som varit rådande i släkten i Uuksu. Hjälmens täcke följer sköldens färger, fodret silver, ytter sidan röd. Stockhakarna bär upp bandet med släktens namn. Färgerna kommer från Karelens heraldiska färger: rött, silver och guld.

Fritt medlemskap beviljade på styrelsemötet 16.1.2010, från följande års början åt personer som fyllt 85 år under det gångna året.

Jalmari Ohisalo överlämnade en tavla ”Karelska landskap” till släktföreningen 12.4.2010, i vilken han målat ur minnet sin födelsebyggs landskap.

Bordstandaren, minnesadresserna och gratulations- samt visitkorten blev färdiga i slutet av år 2010, skissade av Harri Maljanen på basen av släktvapnet.

På **hembygdsresan till Uuksu** 29. – 31.5.2011 deltog 28 personer. En del var inhysta på Mikulai Jouhkis hemort, en liten semesterby anlagd 2008. En liten del logerade hos vår vän Galina i Sirkka Kohonens mormors förra hem. 11 resenärer bodde i ett s.k. minihotell. Vi åt i Ruskeala kyrkas matservering.

Webbsidorna fick vi under våren 2011 även på svenska, i vilka föreningens stadgar och verksamhetsberättelse var de viktigaste.

Husbondevimplarna, även de konstruerade av Harri Maljanen, kom till salu på våren. De gick åt ganska bra, på lager blev kvar 8 st.

I början på år 2012 meddelade Seppo Ohisalo, som lotsat föreningen enda från början, att han avstår från ordförande posten.

Släktträffen 11. – 12.8.2012 ägde rum på Kangasala kurscentrum. På fredagen 10.8. kl. 17 vajade släktvimpeln för första gången och bidrog till den festliga stämningen då släkten möttes. Kvällen fortsatte traditionellt. Under lördagsförmiddagen anlände flera festdeltagare, totalt ca 40 personer.

I det 3:e ordinarie släktmötet 11.8.2012 fungerade Petri Ranta som ordförande, sekreterare var Aira Sumiloff. Bokslutet fastställdes och ansvarsfrihet till styrelsen beviljades. Styrelsemedlemmarna valdes för treårsperioden. Som efterträdare till den avgående ordföranden Seppo Ohisalo, valdes Sari Ukkonen. Till medlemmar valdes Kimmo Karhunen, Raimo Oljakka, Tiina Oljakka, Seppo Peiponen, Petri Ranta och Taina Salo. Till suppleanter valdes Kauko Ohisalo, Aulis Oljakka och Jari Oljakka. Den nya styrelsen konstituerade sig och Petri Ranta valdes till vice ordförande.

Medlemsantalet 31.12.2012 var 220 personer, av dem 61 ordinarie medlemmar, 113 årsmedlemmar, 5 frimedlemmar och 41 ungdomsmedlemmar. 29 personer är understödande medlemmar.

Informationsverksamhetens kontaktmedel har varit medlemsavin "Heimolan'e", som publicerats 34 ggr under de 10 åren, innehållande totalt 302 sidor. Fr.o.m. år 2005 började bladet publiceras i färger. 2008 ändrades tidningens utskrivningsteknik och papperskvalitet. Resultatet blev en bättre kvalitet på medlemstidningen. Enligt responsen är bladet en efterlängtat förbindelse. Bladet innehåller släktaktuellt, där man kan läsa om bemerkelsedagar, dock även dödsbudskap. December 2009 innehöll "Heimolan'e" nr 25, Karelens och hela Finlands ärkebiskop Leos julhälsning till släkten.

Föreningens ekonomi har varit stark under hela verksamhetstiden. Då ekonomin och andra grund saker är helt i sin ordning, underlättar det inledningen till följande decennium.